

Herinneringen van....Jan Verboom

Dat het er vroeger met de jaarvergadering van de ijsclub anders aan toe ging dan tegenwoordig, is goed te begrijpen. De tijd was heel anders, maar net als nu werden de vergaderingen wel heel druk bezocht.

De mensen hadden toen niet veel vertier s avonds en zo'n vergadering werd beschouwd als een gezellig uitje. Zo'n twintig jaar geleden mocht het bestuur blij zijn als er tien mensen naar de jaarvergadering kwamen, maar daar kwam verandering in toen het bestuur besloot om na het officiële gedeelte een bingo te houden.



• Jan Verboom vertrekt na 29 jaar uit het bestuur van de IJclub Klundert: 'Het wordt tijd voor jong bloed in de club'

- FOTO DE STRAATDE BOEK

JAN VERBOOM VERLAAT NA 29 JAAR BESTUUR IJSCLUB KLUNDERT

'Vroeger waren de winters nog streng'

Vroeger werd er geen bingo gedraaid maar was er een gratis verloting.

De prijzen waren meestal wel dege-lijk, omdat de mensen graag dingen hadden die ze goed konden ge-bruiken. Zo was er eind jaren veertig weer een vergade-ring waar ook de familie Verboom aanwezig was en werd er aan het eind van de avond een gratis verloting gehouden. En wat gebeurt er, Verboom senior had een mooie prijs, te weten een zak an-traciet, waar men de kachel lekker weer een poosje van kon stoken.

De huidige genera-

tie weet misschien niet meer wat antraciet is, maar dat zijn dus kolen om in een kachel te stoken.

De verloting ging verder en de volgende prijs was voor zoon Jan, die tien eieren won en last but not least, de hoofdprijs was voor dochter Nel.

Zij ging dolgelukkig naar huis met een paar prachtige schoenschaatsen.

Zo ziet u maar hoe gelukkig men kan zijn op een jaarvergadering van de ijsclub.

Deze vergaderingen vonden plaats in het café van Jan Santbergen waar tegenwoordig de Chinees is gevestigd.

Jan Verboom.